

Fietsroute langs religieuze gebouwen

RELIGIEUZE ROUTE - Speciaal voor Open Monumentendag stelt een groot aantal religieuze gebouwen in de gemeente Doetinchem haar deuren open en kun je als een echte pelgrim op pedalen op bedevaart langs het religieuze erfgoed van Doetinchem, Wehl en Gaanderen. Tijdens de fietsroute mag je onder andere voor één keer recht door de Catharinakerk fietsen, kun je een speurtocht doen in de Paskerk en kun je luisteren naar het koor Luscinia die in de Heilige Martinuskerk de sterren van de hemel zingt.

De fietsroute start vanuit de grote parkeerplaats naast de Hofkerk (Hofstraat 34 Doetinchem). Vanuit daar kun je in twee verschillende richtingen vertrekken. De routeboekjes zijn te vinden bij alle deelnemende religieuze gebouwen, bij het VVV-kantoor en bij het gemeentehuis. In deze boekjes zijn ook de volledige programma's van de deelnemende religieuze gebouwen opgenomen.

De meeste religieuze gebouwen zijn alleen open op zaterdag. Op zondag kun je de route fietsen, maar de kerken zijn dan grotendeels gesloten, alleen de Merkez Moskee is op zondag open. Dus stap op je fiets en laat je meevoeren door eeuwen aan religieuze geschiedenis, van de oudste kerk uit 1180 tot de nieuwste moskee uit 2011 en alles daartussenin.

LET OP: zorg dat je voor 12.00 uur bij de Catharinakerk bent. Daarna is het gebied alleen toegankelijk voor voetgangers.