

Programma Religieuze Route

Zaterdag 14 september & zondag 15 september

Speciaal voor Open Monumentendag stelt een groot aantal religieuze gebouwen in de gemeente Doetinchem haar deuren open en kun je als een echte pelgrim op pedalen op bedevaart langs het religieuze erfgoed van Doetinchem, Wehl en Gaanderen. Tijdens de fietsroute mag je onder andere voor één keer recht door de Catharinakerk fietsen, kun je een speurtocht doen in de Paskerk en kun je luisteren naar het koor Luscinia, dat in de Heilige Martinuskerk de sterren van de hemel zingt.

Religieuze Route | Versie 2024

 Route Doetinchem | Gaanderen

 Route Doetinchem | Wehl



10 Sint Martinuskerk

Kerkstraat 72, Gaanderen
Zaterdag 9.00 - 17.00

Dit jaar viert Luscinia haar 25-jarig bestaan. Dit wordt gevierd met een jubileumconcert op zondag 20 oktober om 15.00 uur in de St. Martinuskerk in Gaanderen. Op Open Monumentendag geeft een selectie uit het koor alvast een feestelijk voorproefje in deze kerk.

- 11.00 Muziek Luscinia
- 14.00 Muziek Luscinia



12 Sint Willibrordsabdij

Abdijlaan 1, Doetinchem

Kapel is zaterdag en zondag de hele dag toegankelijk

De kapel van het klooster is zowel zaterdag als zondag de hele dag toegankelijk. Ook de diensten zijn voor iedereen bij te wonen.

• Diensten:

Zaterdag: 6.15 (lezingendienst), 7.30 (Lauden),
9.30 (Eucharistie), 12.15 (Middagdienst), 17.00 (Vespers),
20.30 (Completen)

Zondag: 6.15 (lezingendienst), 7.30 (Lauden),
9.30 (Eucharistie), 12.15 (Middagdienst), 16.30 (Vespers),
20.30 (Completen)



13

Slangenburgsekerk

IJzevoordseweg 35, Doetinchem

Zaterdag 10.00 - 16.00

De Slangenburgsekerk staat open voor bezoekers. Op zaterdag 14 september mogen mensen een rondje door de kerk lopen en zijn er vrijwilligers aanwezig die iets over de kerk kunnen vertellen. Ook kunnen deelnemers aan de fietsroute een informatiebrochure meenemen. Deze brochure is beschikbaar in de kerk.



15

Merkez Moskee

J.F. Kennedylaan 107, Doetinchem

Zaterdag 10.00 - 17.00

Zondag 10.00 - 17.00

De Merkez Moskee is op beide dagen geopend. Er worden rondleidingen gehouden voor belangstellenden. Ook is er ruimte voor vragen en kun je even uitrusten met een kopje koffie of thee. Daarbij kun je altijd op eigen gelegenheid eens door het winkeltje lopen.



2 Erfgoed De Stadswal

Burgemeester van Nispenstraat 19, Doetinchem

Zaterdag 10.00 - 16.00

Erfgoed de Stadswal staat deze dag in het teken van dominee van Dijk. In de kerkzaal en foyer zijn zes gefilmde episodes uit zijn leven te zien. In de foyer liggen documenten, boeken en beelden van de tijd van dominee Van Dijk ter inzage. Mocht je geïnspireerd zijn door alle informatie over zijn leven, kun je op zaterdag ook een bezoek brengen aan Hotel Villa Ruimzicht.

• 10.00-12.00 **Mysteriegast**

De mysteriegast heeft tijdens haar jeugd in Halle ds. Van Dijk nog meegemaakt.



3 Catharinakerk

Simonsplein 25, Doetinchem

Zaterdag 10.00 - 17.00

De Catharinakerk is de hele dag opengesteld voor bezoekers. Er wordt een leuke quiz georganiseerd waarbij mooie prijsjes te winnen zijn. Ook voor de jonge bezoekers. Verder is er in de kerk een kleine boekenmarkt en zijn er drie orgelconcerten van elk een kwartier.

• 10.00-12.00 **Fietsen door de kerk**

Tussen 10.00-12.00 kun je dwars door de Catharinakerk fietsen. De deuren worden speciaal voor deze bijzondere ervaring opengesteld.



5 Paskerk

Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem

Zaterdag 10.00 - 16.00

Voor wie nieuwsgierig is naar de Paskerk zijn er op zaterdag gedurende de hele dag verschillende activiteiten.

- Rondleiding door de kerk
- Fotopuzzeltocht voor kinderen
- Zolderopruiming
- Pleisterplaats met koffie en thee



7 Protestantse Kerk Wehl

Grotestraat 25, Wehl

Zaterdag 10.00 - 16.00

De Protestantse Kerk Wehl is zowel zaterdag als zondag geopend. In de kerk is een rustplek en kun je uitrusten van alle kilometers die je gefietst hebt. Verder is er een presentatie met orgelmuziek.

- Rustplek
- Presentatie met orgelmuziek



8 Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand & Processiepark

Nieuw Wehlseweg 18, Nieuw-Wehl

Zondag 10.30 - 15.30, Processiepark hele dag toegankelijk

De Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstandkerk is niet meer in religieus gebruik. Op zondag nemen twee medewerkers je mee en laten je zien wat er allemaal mogelijk is met een kerkgebouw. Vergeet ook zeker niet om het tegenover de kerk gelegen Processiepark te bezoeken.

- Rondleidingen over het gebouw en de herbestemming
- Infoboek
- Terras opengesteld



SPECTRUM
maakt samen leven mooier.

[gD] gemeente
Doetinchem

